

"IK LICHTTE MENSEN VOOR DUIZENDEN EURO'S OP" [ONLINE SCAMMER]

Uit eten met je vriend en af en toe een dagje winkelen. Moet kunnen, toch? Niet voor Daisy (24) en haar vriend Paul. Door hoge schulden hadden ze geen geld voor leuke dingen. Ze besloten nepadvertenties op internet te plaatsen en zo toch in luxe te kunnen leven.

66 Ik was negentien, werkte parttime in de zorg en toen ontmoette ik mijn droomman Paul. Hij was knap, charmant, slim en ik keek enorm tegen hem op. Pas toen we een paar maanden bij elkaar waren, kwam ik erachter dat hij zo'n vijfduizend euro aan schulden had. Daar zaten we dan: smoorverliefd, maar elke avond op de bank. Geld voor een dagje weg of nieuwe kleding was er niet. Het vrat aan me, dus ik stelde voor om nepadvertenties op Marktplaats te zetten. Ik had weleens gehoord van deze vorm van oplichting en het leek me een makkelijke manier om geld te verdienen. Natuurlijk wist ik dat het andere mensen pijn zou doen, maar ik verlangde zo erg naar een lichtpuntje in mijn leven."

NIET-BESTAANDE COMPUTERSPELLETJES

"In eerste instantie verwachtte ik dat Paul het plan uit mijn hoofd zou praten, maar tot mijn verbazing vond hij het prima. Na zijn goedkeuring speurde ik naar veelgevraagde artikelen op internet en zo kwam ik uit bij computerspelletjes.

Die werden voor zo'n 75 euro verkocht. Ik maakte een account aan onder een valse naam en begon met het plaatsen van niet-bestaande computerspelletjes. Ik was verbaasd over hoe snel het ging. Elke dag werden er geldbedragen op mijn rekening bijgeschreven. Paul en ik leefden steeds meer in luxe. Er was altijd wel een stemmetje in mijn hoofd dat zei dat het niet kon wat ik deed, maar het luxe leven was zo fijn."

PAAR DUIZEND EURO

"Na ongeveer twee weken kwamen de eerste klachten binnen. Ik reageerde op de mails en schreef dat het geld nog niet was bijgeschreven of ik loog dat ik het pakketje al op de post had gedaan. Later reageerde ik gewoon niet meer. Het kwam té dichtbij en mijn smoezen waren op. De angst om door dit geheim ontslagen te worden op mijn werk was ook groot, maar toch ging ik door. Elke keer als ik mijn banksaldo checkte, voelde het zo fijn. In totaal

verdienden we een paar duizend euro. Het ging goed, totdat ik een mailtje kreeg van de Stichting Stop Internetoplichting. Omdat ik niet meer reageerde op welk bericht dan ook, hadden mensen massaal contact opgenomen met Marktplaats en deze stichting. Ik had een – op mijn naam geregistreerd – rekeningnummer gebruikt, waardoor ze mijn IP-adres konden achterhalen. Zo ben ik gevonden."

AANGIFTE BIJ DE POLITIE

"Op dat moment leek het alsof ik wakker werd. Ik was helemaal in paniek. Waar ben ik ooit aan begonnen? Ik reageerde op het mailtje van de stichting en gaf mijn fouten toe. De stichting heeft toen een overzicht gemaakt van de ingediende klachten. Diezelfde avond googelde ik mezelf. Ik schrok me rot. Een waslijst aan klachten over oplichting, compleet met mijn voor- en achternaam. Het leek alsof de bodem onder mijn voeten wegzakte. Toen ik hoorde hoe hoog het totale bedrag was en dat er aangifte werd gedaan bij de

"ELKE KEER ALS IK MIJN BANKSALDO CHECKTE, VOELDE HET ZO FIJN"



politie, werd ik gek. Ik dacht alleen nog maar aan mijn familie. Misschien hadden zij mij ook weleens gegoogeld? En hoe vertel ik dit aan mijn baas?"

SCHULDGEVOEL

"Ik sloot een deal met de stichting. Als ik iedereen tot op de laatste cent zou terugbetalen, zouden zij ervoor zorgen dat alle Google-hits met mijn naam erin werden gewist. Ik was net gestart met de eerste afbetalingen, toen er een brief van de politie op de mat viel. Ondanks mijn samenwerking met de stichting had ik een strafbaar feit gepleegd. Met lood in de schoenen heb ik toen een brief geschreven waarin ik mijn schuld bekende, uitlegde waarom ik het had gedaan en beloofde dat ik iedereen terug zou betalen. Ik leefde zuinig en betaalde elke maand een deel terug. Ik voelde me zo schuldig."

TACHTIG UUR TAAKSTRAF

"In deze donkere periode nam ik mijn moeder en drie goede vriendinnen in vertrouwen. Samen met mijn ex-vriend zijn zij de enigen die van mijn geheim weten. Ex ja, want Paul en ik zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Wat me soms nog steekt, is dat ik hem in al mijn bekentenissen buiten schot heb gehouden en dat hij is doorgegaan met zijn leven. Ik ben veroordeeld tot tachtig uur taakstraf en heb keihard gewerkt om uit de ellende te komen. Na een jaar had ik iedereen terugbetaald en hield de stichting zich aan haar woord: alle zoekresultaten over mijn criminele praktijken werden verwijderd. De dag dat ik alles had betaald, was een van de mooiste van mijn leven. Dit wil ik nooit meer meemaken."

"DIE AVOND GOOGELDE IK MEZELF. IK SCHROK ME ROT"

99

TIPS & TRICKS

Een paar tips om te voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van oplichting:

- ▶ Vind je het product wel erg goedkoop? Vergelijk met andere sites om te kijken of de prijs realistisch is.
- ▶ Check het bankrekeningnummer op internet en kijk of dit overeenkomt met de naam die bij de advertentie vermeld staat.
- ▶ Kijk of de foto's niet van internet komen, maar zelf zijn gemaakt. Vaak zie je dit direct.
- ▶ Kijk hoe lang de adverteerder al lid is van Marktplaats. Is dit nog niet zo lang? Pas dan op.
- ▶ Zoek informatie over de verkoper. Google op de naam en woonplaats, en vraag altijd het telefoonnummer.
- ▶ Probeer informatie te krijgen over het product. Vraag bijvoorbeeld naar een aankoopbewijs of eventuele beschadigingen.

Deze tips & tricks kunnen je helpen om oplichting te voorkomen, maar blijf altijd alert voor andere signalen. Vraag eventueel of er iemand met je meekijkt, zodat je meerdere kritische blikken hebt en je geld niet uitgeeft aan een classy jas die niet bestaat.